

27. august - 05. september. Rejsenr. 220

**FELIX
REJSER**

Armenien – Verdens første kristne land



Armenien - Verdens første kristne land

Tag med på en uforglemmelig rejse til Armenien – verdens ældste kristne land, hvor historie, kultur og storslået natur smelter sammen. Et land der på mange måder er anderledes end vort eget land, men med samme fundament – nemlig kristendommen.

Fra den pulserende hovedstad Yerevan til UNESCO-beskyttede klostre, spektakulære bjerglandskaber og charmerende landsbyer vil vi udforske et land fyldt med kontraster og ældgamle traditioner. Undervejs nyder vi lækker lokal mad, lærer om Armeniens rige arv og oplever gæstfriheden, der gør landet så unikt.

Denne rejse byder på alt fra spændende byrundture og naturskønne udflugter til afslappende stunder med smagsprøver på lokale delikatesser – en oplevelse, der vil efterlade varige minder.

Udover at være nysgerrige turister med appetit på natur, kultur og oplevelser, vil vi undervejs få et særligt indblik i deres kirker, klostre, kirkelige højtidere og fester.

Mange armeniere har et særligt forhold til Danmark gennem især to kvinder: Karen Jeppe og Maria Jacobsen, som reddede flere tusinde armeniere fra døden under og efter det armenske folkedrab i 1915.

Ved Gylling Kirke i Østjylland står en mindesten over Karen Jeppe med ordene: *Armeniens moder*.

Hver år d. 24.april, Armeniens officielle mindededag for folkemordet, samles mange armeniere i Gylling for at være sammen.

Vi samles også i Gylling i foråret til forberedelsesdage forud for denne rejse. Læs mere længere nede på siden.



Onsdag d. 27. august

I dag er det afrejse dag, og med den viden, vi evt. har fået i foråret på de 3 undervisnings lørdage i Gylling, er vi nu klar til at rejse til verdens ældste kristne land.

Vi mødes i Kastrup Lufthavn og flyver omkring frokosttid til Bruxelles, hvor der er et længere ophold, inden vi fortsætter til Yerevan og lander lidt over midnat.

Vi kører til vores hotel, hvor der venter en god nats søvn og hvile.

Torsdag d. 28. august

I dag bruger vi formiddagen på at slappe af oven på gårsdagens rejsedag. Dagens første fælles oplevelse bliver frokost på en lokal restaurant sammen med vores lokale guide. Her smager vi på noget af det, Armenien har at byde på. Efter frokost skal vi på byrundtur i Armeniens hovedstad, hvor vi ser nogle af de steder, man bare skal se, når man er i Yerevan. Vi ser torvet, Operahuset, Kaskaden, Svanesøen og Nordstrøget, som



alle tiltrækker både turister og lokale, der ønsker at udforske byens kulturelle og arkitektoniske perler. Herefter har du lidt tid på egen hånd til at gå på opdagelse, inden vi om aftenen mødes til velkomstmiddag på en lokal restaurant, hvor der venter os en spændende oplevelse med både folkemusik og dans. Mætte og fulde af indtryk tager vi tilbage til vores hotel.

Fredag d. 29. august

I dag tager vi på udflugt til Geghard Klosteret, som ligger lidt udenfor Yerevan. Klosteret er på UNESCOs verdensarvsliste og et must at besøge.

Geghard Klosteret er et større kompleks, der består af flere kirker, grave og kapeller, der er hugget ind i klipperne. I det øvre kapel er der en helt fantastisk akustik. Klosteret blev grundlagt, ifølge traditionen af den hellige Gregorius Illuminator, og blev bygget efter vedtagelsen af kristendommen som statsreligion i Armenien i begyndelsen af det 4. århundrede e.Kr.

Spredt rundt i området finder vi også de armenske korssten, Khachkar, som er karakteristiske for middelalderlig kristen armensk kunst. Hele området ligger meget naturskønt omkranset af tårnhøje klipper ved indgangen til Azat-dalen.

Det andet betagende sted, vi skal se i dag, er Garni Templet. Det er det eneste bevarede hedenske tempel i landet og er dedikeret til solguden Mihr. Garni Templet er et vigtigt kulturelt og historisk monument, der symboliserer det førkristne Armenien.

Det ligger smukt i et bjergrigt landskab, hvilket gør det til en populær destination for både lokale og turister.

Efter at have oplevet disse fascinerende seværdigheder skal vi prøve at bage det traditionelle armenske brød, Lavash.

Mens vi er i mesterlære, observerer og lærer vi den tusind år gamle teknik, det er, at lave brødet og selvfølgelig smager vi til sidst vores eget bagte brød.





Efter frokost kører vi tilbage til Yerevan, hvor vi besøger det store frugtmarked GUM, som ikke kun tilbyder frugt og tørret frugt, men også er et farverigt marked med traditionelt slik og mange andre madvarer. Resten af dagen er til fri afbenyttelse. Middag på egen hånd.

Lørdag d. 30. august

Efter morgenmaden tjekker vi ud af vores hotel og kører til Sevansøen, som er en af verdens største bjergsøer med ferskvand. Vi går op til Sevanavank, et historisk klosterkompleks fra det 9. århundrede.

Klosteret ligger på en høj bakke, hvilket giver en betagende udsigt over søen og det omkringliggende landskab, der er præget af bjerge og frodige områder. Gåturen dertil er ikke lang, men der er i alt 230 trappetrin i klosterkomplekset, så det er en fordel med en god fysik her. Herefter kører vi lidt nord på til Dilijan, som ligger i Dilijan National Park.

Vi besøger Haghartsin klosterkompleks, der er beliggende i Nationalparken, og er et smukt eksempel på armensk middelalderarkitektur.



Her finder man den fascinerende kombination af fred og naturlig skønhed. Klosteret blev grundlagt i det 10.-13. århundrede og består af flere kirker og bygninger, hvoraf de mest markante er Sankt Grigor, St. Stephen's og Sankt Astvatsatsin Kirken. Vores guide sørger herefter for en velsmagende frokost i det grønne. Efter frokosten besøger vi Goshavank Klosteret og Parzsøen. Ved søen tager vi en pause og nyder den smukke udsigt. Her er både mulighed for at tage en kort bådture på søen eller købe en kop kaffe i caféen (ikke inkl.). Herefter kører vi til Dilijan, hvor vi bliver indkvarteret på hotel og får en dejlig middag.



Søndag d. 31. august

I dag går rejsen sydpå mod Vayots Dzor provinsen. Det er en rejse på et par hundrede kilometer, men vi bliver godt underholdt undervejs med bjergtagende natur og smukke scenerier. Vi stopper naturligvis også undervejs og oplever seværdighed langs ruten. Første stop er ved Noratus Kirkegården, som er en middelalderkirkegård med mange tidlige Khachkarer. Kirkegården har den største klynge af Khachkars i Armenien. Dernæst går rejsen videre til Selim Karavanserei. Her finder vi den



bedst bevarede "Karavanserei", som blev bygget for at tilbyde overnatning til handelsrejsende på handelsruten, der krydser Selim bjergene. Stedet er et fremragende eksempel på middelalderlig armensk sekulær arkitektur. Vi kører videre og efter frokost besøger vi Jermuk-vandfaldet, som er et af de smukkeste vandfald i Armenien og det næsthøjeste med 70 meter. Vandfaldet er kendt for sit helbredende mineralvand og de imponerende landskaber omkring det. Vi skal naturligvis smage på det altid kolde og helbredende vand, inden vi kører til vores hotel i Jermuk. Her tjekker vi ind på hotellet, hvor der vil være tid til at hvile, inden vi nyder en dejlig middag sammen.



Mandag d. 1. september

Vi fortsætter rejsen sydpå, når vi efter morgenmad tjekker ud og kører til Zorats Karer, som er en forhistorisk arkæologisk plads nær byen Sisian. Stedet er ofte omtalt som "Armenisk Stonehenge" på grund af sin samling af store, oprejste sten, der menes at have haft astronomisk og religiøs betydning for de tidlige bosættere i regionen, men det

vides ikke med sikkerhed. Zorats Karer betyder Militær Sten på armensk, men de er også kendt som Carahunge - De Talende Sten, pga. den fløjtende lyd, der lyder, når stærk vind blæser gennem hullerne i stenene.

Vi besøger herefter Khndzoresk huleby som har mere end 3000 huler. Det var en af de største hulebyer i Armenien, og den har været beboet indtil 1990'erne. Det er et meget fascinerende område, hvor hulerne ligger gravet ind i bjergsiderne. Så glæd dig til at opleve denne noget anderledes landsby.

Vi slutter dagen af med at køre til den historiske by Goris, hvor vi går en tur og beundrer arkitekturen og udsigten. Middag og overnatning i Goris med udsigt til bjergene.



Tirsdag d. 2. september

Vi begynder dagens program med kronjuvelen af Armeniens middelalderlige arkitektur, Tatev Kloster. Før i tiden var Tatev svært at komme til, men i dag kan man nemt komme dertil med verdens længste svævebane, som tilbyder en spektakulær udsigt over bjergene og kløften. Det bliver en oplevelse af de helt store at tage denne svævebane.



Fra Tatev klostrene tager vi den korte vej til Djævlens Bro, som er en naturlig stenbro skabt af årtusinders erosion fra floden Vorotan, der har udkåret klipperne og dannet denne spektakulære struktur. Under broen findes varme mineralkilder og små naturlige bade, hvor besøgende kan nyde det helbredende vand. Disse kilder har dannet farverige kalkstensaflejringer og stalaktitter, som er et fascinerende syn.

Vi kører videre til klosteret Noravank, der er et spektakulært middelalderkloster beliggende i en smal, rød klippekluft. Ikke langt væk fra Noravank kloster er der et unikt arkæologisk sted kaldet Bird's Cave (Fugle Hulen), som vi også besøger.

Efter frokost på en lokal restaurant kører vi videre og gør fotostop ved Khor Virap, hvor vi beundrer det spektakulære syn af Ararat-bjerget. Vi kører herefter tilbage til Yerevan, hvor vi tjekker ind på vores hotel. Resten af dagen og aftenen er på egen hånd. Middag er ligeledes på egen hånd.

Onsdag d. 3. september

I dag besøger vi det Hellige Ejmiatsin, som er centrum for den armenske apostolske kirke. Først besøger vi Sankt Hripsime Kirken, som blev bygget i 600-tallet og dernæst besøger vi Ejmiatsin Katedralen, bygget i 300-tallet. På vejen tilbage stopper vi ved ruinerne af Zvartnoc Katedralen - De Himmelske Engles Katedral. Selvom katedralen blev ødelagt af et jordskælv i det 10. århundrede, er de imponerende ruiner på UNESCOs verdensarvsliste, ligeså vel som Ejmiatsin Katedralen også er det.





Efter frokost besøger vi Yerevan Brandy Fabrik. Her fordyber vi os i den legendariske Ararat Brandys århundreder gamle historie og lærer hemmelighederne bag moderne produktion. Efter rundvisningen er der smagsprøve på den lækre brandy.

Vi kører tilbage til hotellet i Yerevan og resten af dagen er til fri disposition. Så det står dig frit for, om du vil hvile dig på hotellet, eller ud og opleve byen evt. shoppe, gå på café eller andet. Middag på egen hånd.



Torsdag d. 4. september

På rejsens sidste dag i Yerevan får du endnu en mulighed for at tage byens charme ind og få de sidste indtryk af storbyen med i bagagen. Rejselederne giver gerne forslag til aktiviteter.

Frokost og middag på egen hånd.



Fredag d. 5. september

I dag er det tid til at sige farvel til Armenien, et land fyldt med historie, kultur og naturskønhed.

Vi flyver meget tidlig morgen fra Yerevan, og efter en mellemlanding i Frankfurt ankommer vi til Kastrup lige før frokost. Her siger vi farvel og takker for en dejlig oplevelsesrig rejse.

Forberedelse til rejsen

For at være så velforberedt til turen som mulig, afholder vi 3 undervisningslørdage i marts, april og maj i konfirmandlokalet ved Gylling Kirke fra kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.

Datoerne er **d. 22. marts, 26. april og 31. maj**. Vi beskæftiger os med geografien, historien, nutiden, sproget, kirken og kulturen. Endvidere vil vi en af gangene forberede et armensk måltid sammen under kyndig ledelse af den ene af rejselederne Anahit Karapetian. Anahit er født i Armenien, men har boet i Danmark i godt 25 år.

Hvis ikke man ved noget, om det man ser, ser man det ikke!

Det er baggrund for at afholde disse undervisningslørdage.

Vi ser frem til at være sammen med jer på en spændende tur til et spændende land med en spændende historie – som løbende skrives!

De bedste rejsehilsner

Anahit Karapetian og Jørgen Løvstad

Tilmeld dig til rejsen på: felixrejser.dk/armenien
senest d. 10. juni – herefter forhør om plads.

OBS:

- Minimum betalende deltagere: 20
- Rejsen er ikke egnet for bevægelseshæmmede. Rejsen forudsætter almindelig god fysik
- Enkelte programpunkter kan udgå grundet lokale forhold og ændringer. Vi forsøger så vidt muligt at erstatte det med andet relevant.
- Vi tager forbehold for ændringer i flytider og hotel.
- Vi tager forbehold for ændring i pris grundet afgifter, der ikke kendes på nuværende tidspunkt.
- Prisen er kalkuleret ved \$-kurs 7,46. Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer, der skyldes kursændringer. Eventuelle ændringer i op- eller nedadgående retning vil fremgå af slutfakturaen.
- Rejsen er underlagt Felix Rejsers almindelige betingelser vedr. pakkerejser, som findes på vores hjemmeside.

Rejse-fakta

Dato:

27. august 2025 - 05. september 2025

Priser (pr. person):

Delt dobbeltværelse: Kr. 13.595

Enkeltværelse: Kr. 15.595

Det får du for prisen:

- Danske rejseledere, den ene født i Armenien
- Fly: Kastrup – Yerevan t/r med mellemlanding
- 9 nætter på 4 og 5* hoteller
- 9 x morgenmad, 7 x frokost, 4 x middag
- Udflugter og entreer iflg. program
- Lokal engelsktalende guide
- Transport i egen turistbus med aircondition
- 1 liter vand pr dag
- Drikkepenge til hoteller, chauffør og guide
- Headsets
- Lufthavnsskatter
- Skat og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkluderet

- Personlige udgifter
- Drikkevarer
- Mad ombord på fly
- Ny passagerafgift på flyrejser: 250 kr. pr. pers.
- Vaccinationer samt mulige tests af enhver art.
- Rejse- og afbestillingsforsikring

Udrejse fra:

Kastrup

Rejseledere



Anahit Karapetian

Udd. Social- og Sundhedshjælper. Født i Armenien, har boet i Danmark siden 1999. Har rejst meget i Armenien, taler naturligvis sproget og har familie i landet.



Jørgen Løvstad

Pensioneret sognepræst, lærer og efterskoleforstander. Har tidligere været rejseleder for Felix Rejser til Israel og Oberammergau. Jeg er nysgerrig og har appetit på fælles oplevelser – gerne i kristne sammenhænge.