

14. september - 20. september 2025. Rejsenr. 412

**FELIX
REJSER**

Tyrkiet – i Paulus' fodspor



Tyrkiet - i Paulus' fodspor

Tyrkiet tilbyder et overfløddighedshorn af fascinerende historiske oplevelser, spændende kultur, bjergtagende natur og et fantastisk køkken. Tyrkiet har masser at byde på, og ikke mindst når det gælder evangeliets udbredelse. Tyrkiet hed på Paulus' tid Lilleasien og var dengang den mest befolkede og toneangivende del af det mægtige Romerrige. Det var til denne vigtigste del af Romerriget, Gud besluttede at sende apostlen Paulus på tre missionsrejser, som vi følger i Apostlenes Gerninger. På denne rejse går vi i Paulus' fodspor og vi besøger flere af de steder, som Paulus besøgte på sin 2. og 3. missionsrejse.

På rejsen får du ikke blot repeteret mange af de spændende beretninger fra Apostlenes Gerninger, men du bliver også udfordret af beretningernes og ordenes aktualitet den dag i dag. Vi oplever også det moderne, islamiske Tyrkiet, en fascinerende natur – alt sammen på dejlige hoteller garneret af Tyrkiets verdensberømte køkken.

Rejsen er arrangeret i samarbejde mellem LM Sønderjylland og Felix Rejser.



Søndag d. 14. september

I dag er afrejsedag. Vi flyver fra Hamborg om formiddagen, og efter en mellemlanding i Istanbul, ankommer vi om aftenen i Denizli, en by i det sydvestlige Tyrkiet. Efter vi har fået vores bagage, kører vores bus os hen til vores hotel, hvor vi bliver indkvarteret.

Mandag d. 15. september

I dag besøger vi Pamukkale, Hierapolis og Laodikea. Pamukkale betyder "bomuldsslot", et ganske passende navn til dette fabelagtige sted. Kalkterasserne er formet af naturen gennem en flere tusinde år lang periode, hvor

vand fra varme kilder er løbet ned ad bjergsiden. De hvide stalaktit-formationer, der hænger ned fra terrasserne, glitrer i solen som ædelstene. Ganske forståeligt, at området i 1988 blev optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Foruden kalkstensterrasserne og de varme kilder består området også af en antik oldtidsby kendt som "Hierapolis".

Denne by var på Paulus' tid et knudepunkt for trafikken mellem øst og vest og opnåede derfor en kæmpe velstand, hvor både byen og dens indbyggere, efter datidens standarder, var virkelig velhavende. Samtidig var den en kendt kurby, grundet de mange varme kilder.



Her ser vi både et stort amfiteater, kurbade og templer. Ikke mindst den græske afgud Zeus blev dyrket her, og vi får her et indblik i den hedenske kultur, som Paulus var oppe imod, da han forkyndte evangeliet. I byen finder vi også martyren, Filips, gravsted. Om eftermiddagen kører vi til Laodikea og oplever hvordan arkitekturen og de smukke bygninger bliver vækket til live under udgravninger og restaureringer. Vi besøger den smukke gamle kirke og betragter mosaikgulvet, mens vi synger en sang eller to. Byen var på Paulus' tid et ledende finanscenter og var også berømt for sin lægemiddelindustri og sin medicinske uddannelse. Samtidig var her også en stor bomuldsproduktion med tilhørende tekstilindustri. Alt dette refereres der til i sendebrevet til menigheden i Laodokea i Åb 3,14ff.

Tirsdag d. 16. september

I dag går turen mod vest til havnebyen Kusadasi og et nyt hotel. Undervejs stopper vi ved Kollosæ og lytter til Paulus brev til menigheden der, mens vi nyder udsigten.

Efter en tur i bussen ankommer vi til Afrodisias. Her bliver der rig mulighed for at betragte Afroditetemplet og andre flotte statuer og skulpturer. Vi skal også gå en tur på et af de bedst bevarede stadioner. Det er imponerende 270 m. langt og har hele 30.000 siddepladser. Sidst på dagen ankommer vi til havnebyen Kusadasi og til vores hotel. Her er god mulighed for at opleve aftenstemningen.



Onsdag d. 17. september

I dag kører bussen sydpå i retning af den store havneby Milet. Paulus rejste herigennem på sin sidste missionsrejse og der blev efterfølgende etableret en menighed i byen. Undervejs stopper vi i Didyma, hvor vi oplever det imponerende Apollon-tempel. I den tilsandede havneby Priene besøger vi et af de bedst bevarede hellenistiske teatre.



Torsdag d. 18. september

Der har været store oplevelser undervejs, men en af turens absolut største perler er et besøg i Efesos. Efesos var på Paulus' tid den tredje største by i verden, en rig oldtidsby af stor religiøs og handelsmæssig betydning på Lilleasiens vestkyst. Byen var anlagt ved foden af og på skråningerne af flere høje, og byen lå på den vigtigste handelsrute mellem Rom og Orienten. Det gjorde den til et lilleasiatisk knudepunkt, som med veje var forbundet med de vigtigste byer i provinsen Asien. Mens vi bevæger os ned gennem Efesos på de slidte marmorfliser ser vi imponerende ruiner og statuer. I Efesos ser vi også et Artemistempel, og Johannebasilikaen.

Paulus' brev til menigheden i Efesos har fascinerende dybde og indhold, hvorimod Åbenbaringsbogens første sendebrev, netop til menigheden i Efesos, får advarselsslamperne til at lyse, når det gælder troens glød. I løbet af dagen besøger vi også en tæppefabrik, hvor vi hører mere om fremstillingen af ægte tyrkiske tæpper. Når dagens udflugt er færdig kører vi til Izmir, hvor vi indkvarteres på et hotel.



