

29. august - 06. september. Rejsenr. 226

**FELIX
REJSER**

Grønland – stor rundrejse



Tag med på et arktisk eventyr

Otte døgn i en verden af smuk natur, stilhed og fyldt af kontraster. Havet som tumleplads for hvaler og sæler. Glinsende isbjerge, der glider forbi, og bjerge af fast grundfjeld. Indlandsis, dale, søer og elve. Ren, klar luft og langt til horisonten.

Oplev sejltur på Isfjorden mellem storslåede isbjerge i farver og former som fascinerer. Tag med på vandreture i Grønlands fortid og nutid. Mød kulturen og den imødekomende befolkning i 'Menneskenes Land', som er landets grønlandske navn. Turen går til Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Kangerlussuaq. En "once-in-a-lifetime" rejse!

Rejsen er arrangeret i tæt samarbejde med Den danske Sømandsmission, og på hele turen bruger vi kun SØMA-hoteller: Den danske Sømandsmissions hoteller i Grønland. Da prisniveauet i Grønland er særdeles højt har vi, i modsætning til andre rejsetilbud til Grønland, valgt en "all-inclusive løsning", både med hensyn til udflugter og mad, idet der er helpension på turen. Drikkevarer er dog fortsat på egen regning.

Torsdag d. 29. august

Afgang fra Kastrup kl. 10 - foran venter en 4 timers flyvetur til Grønlands største lufthavn Kangerlussuaq. Efter et ophold flyver vi videre til Sisimiut, Grønlands næststørste by. Det er nu syv timer siden, vi forlod København - men klokken er kun 14 lokal tid, så vi får en ekstra lang dag med mange oplevelser og indtryk på striben. Efter ankomst kører vi til indkvartering for to nætter.

Efter frokost går vi den korte tur op til byens historiske museum, der er bygget op omkring en tidligere bolig for kolonibestyreren. Her får vi et spændende og lærerigt møde med grønlanderne og deres kultur op igennem tiderne. Museet indeholder også en interessant gammel kirke, som er erklæret bevaringsværdig. Vi besøger også den nye kirke, som er en særpræget trækirke, der på et tidspunkt er blevet forlænget.

Middag og aftensamling. I forbindelse med middagen oplever vi "A taste of Greenland", bestående af tapas af grønlandske specialiteter. Glæd dig til en usædvanlig smagsoplevelse!



Fredag d. 30. august

Efter morgenmad kører vi ned til havnen, hvor vi kommer forbi det gamle pakhus, der nu er indrettet som værksted for kunsthåndværkere.

Her har vi mulighed for at se dem arbejde med deres grønlandske kunst, og få en snak med dem. Herefter har vi god tid til en sightseeing-tur med bybussen, som kører byen rundt. Vi kan her se de farvestrålende huse i byen. Efter frokost skal vi på en rigtig oplevelsestur, som kaldes "CATCH 'N EAT" = "FANG & SPIS". Vi skal nu sejle ud for selv at fange de fisk, som vi skal spise om aftenen, typisk torsk eller rødfisk. Undervejs håber vi på at møde både hvaler og sæler. På turen går vi også i land og får en rundtur i en forladt bygd. Til aftensmaden nyder vi de fangede fisk, og erfaringen er, at det bliver en 5* smagsoplevelse! Efter aftensamling venter endnu en ganske særlig oplevelse: "ARCTIC SPA": En stor, lækker udendørs spa med tilstødende sauna!

Lørdag d. 31. august

Vi begynder dagen med at besøge Sisimiut Kulturhus. Her besøger vi også Nationaldragt-skolen, hvor vi møder eleverne og hører om deres arbejde. Naturen omkring byen er enestående. Vi går forbi Knud Rasmussens Højskole ud til den store hundeplass, hvor vi oplever lyden fra hundredvis af slædehunde. Via lederen af SØMA i Sisimiut, kommer vi helt tæt på hundene. Eftermiddagen er fri til egne oplevelser. Rejseleder tilbyder en skøn gå-tur til Teleøen.

Søndag d. 1. september

Efter morgenmaden går vi ombord på kystskibet Sarfaq Ittuk.

Forude venter et fascinerende en-dags-krydstogt langs Grønlands vestkyst fra Sisimiut til Aasiaat, hvor der er gode chancer for at se både hvaler og sæler.

Vi ankommer om aftenen til Aasiaat, hvor vi indkvarteres på SØMAS hotel for de næste to nætter.



Mandag d. 2. september

Efter morgenmaden i SØMA's restaurant med panoramaudsigt over havnen i Aasiaat, skal vi på en spændende Art-Walk (kunstvandring) i byen. Byens mange boligblokke er nemlig udsmykket af dygtige kunstnere med spændende og seværdige billeder, som fortæller om den grønlandske historie, tro og kultur. Undervejs besøger vi også byens lille, men interessante museum.

Efter frokosten på SØMA venter en uforglemmelig hvalsafari og i forlængelse heraf et spændende besøg i en bygd på øen Akunnaaq, et lille isoleret samfund med kun godt hundrede beboere. Undervejs passerer vi også hvalkirkegården.

Om aftenen får vi mulighed for at høre mere udførligt om Sømandsmissionens arbejde på Grønland.

Tirsdag d. 3. september

Efter morgenmaden sejler vi fra Aasiaat til Ilulissat, en tur på ca. 3 timer. Efter ankomsten bliver vi kørt op på SØMA til indkvartering. Her overnatter vi de sidste 3 nætter. SØMA ligger med en fantastisk udsigt over byen og Isfjorden.

I løbet af eftermiddagen besøger vi Knud Rasmussens fødehjem, som nu er et spændende museum med information om kolonitiden og landets historie. Samtidig besøger vi også byens interessante kunstmuseum. Turen går herefter ud til Isfjordscentret, en arkitektonisk perle midt i den storslåede grønlandske natur. Her får vi et spændende indblik i grønlandsk kultur og historie. Efter besøget ser vi en grønlandsk kirkegård og går på træ-gangstien ned til Isfjorden, hvor vi ser de imponerende isbjerge.

Vi får en klar forståelse for, hvorfor Isfjorden er på UNESCOs Verdensarvsliste.

Bræen oppe i Isfjorden afgiver hvert døgn 20 millioner tons isbjerge, som alle på fascinerende vis glider med strømmen i Isfjorden. De passerer Ilulissat og fortsætter ud i Diskosbugten og herefter videre sydpå forbi Aasiaat, Sisimiut, hovedstaden Nuuk og derfra videre med strømmen sydpå indtil isbjergene lidt efter lidt smelter og går i opløsning. Det er en helt unik oplevelse at gå denne tur med udsyn over den smukke fjord og de mange betagende isbjerge.

Efter aftensmad på en af byens spændende caféer el. restauranter vender vi tilbage til SØMA, hvor der er tid til hygge og aftensamling.



Onsdag d. 4. september

Efter morgenmaden kører eller går vi ind til byen, hvor vi besøger et af byens kunsthåndværksteder. Vi besøger byens kirke, hvor vi måske også får lov til at møde byens præst og herigennem få et indblik i byens kirkeliv.

Efter frokosten venter en unik oplevelse: en sejltur ind i Isfjorden mellem de hundredevis af isbjerge i fascinerende farve, størrelser og former. Vi spiser aftensmaden på land. Dagen slutter med aftensamling på SØMA.

Torsdag d. 5. september

Dagen er til fri afbenyttelse. Der er rigtig gode muligheder for flotte gåture med forskellig længde langs Isfjorden. Rejselederen vil være behjælpelig med at vejlede. Aftensmaden er ganske særlig og indtages på en af byens gode restauranter. Om aftenen hygger vi os på SØMA og deler oplevelser fra turen med hinanden.



Fredag d. 6. september

Efter morgenmaden er der tid til at få de sidste oplevelser fra Grønland. Efter frokost kører vi til lufthavnen i Illulissat. Herfra flyver vi kl. 15.00 med ankomst i Kangerlussiaq kl. 15.50 – og videre herfra kl. 16.15 til Kastrup Lufthavn, hvor vi lander dansk tid kl. 23.45.

Hvis vejret er klart har vi på flyveturen hjem mulighed for at se ned over Indlandsisen og Grønlands østkyst med dens særprægede bjergformationer – og få et smukt glimt af Island!

I lufthavnen siger vi farvel og tak for denne gang!

Overnatning og forplejning

Tre nætter på SØMA i Sisimiut, to nætter på SØMA i Aasiaat, tre nætter på SØMA i Illulissat. SØMAs værelser er alle med eget toilet og bad.

Der er fuldpenion på turen. Da SØMA i Ilulissat ikke har restaurant, tilbyder rejselederen at anviser gode spisesteder i byen og udbetaler til hver rejsedeltager kr. 140,- og kr. 200,- til h.h.v. frokost og middag. Sidste aften slutter turen med en særlig middag på en udsøgt restaurant.

Ovennævnte beløb til frokost og middag udbetales også i forbindelse med sejlturen fra Sisimiut til Aasiaat.

Tilmeld dig på: felixrejser.dk/224 inden d. 2. juli. Herefter forhør om plads.

OBS:

- Deltagerantal: Maks. 12 personer inkl. rejselederen
- Rejsen forudsætter almindelig god fysik, og er dermed ikke egnet for bevægelseshæmmede.
- Forbehold for ændringer og justeringer pga. vejr og andre uforudsete forhold som Felix Rejser hverken har indflydelse på eller ansvar for. Må et programpunkt udgå grundet ovennævnte forhold vil SØMA så vidt muligt erstatte med andet relevant.



Rejse-fakta

Dato:

29. august 2024 - 06. september 2024

Priser (pr. person):

Delt dobbeltværelse: Kr. 28.775

Enkeltværelse (begrænset antal): Kr. 31.275

Det får du for prisen:

- Dansk rejseleder
- Fly ifølge program. Mad på flyet på turen til og fra Grønland
- 8 nætter på SØMAs 3* hoteller
- 8 x morgenmad, 8 x frokost og 8 x middag.
- Dagesjads Sisimiut-Aasiaat
- Sejltur Aasiaat-Illulissat
- "Catch 'n fish"-tur i Sisimiut
- "Arctic Spa" i Sisimiut
- Besøg hos grønlandshundene i Sisimiut
- "A taste of Greenland" i Sisimiut
- Hvalsafari og bygdebesejg i Aasiaat
- Sejltur på Isfjorden i Illulissat
- Udflugter og entrées ifølge program
- Skatter og bidrag til rejsegarantifonden

Ikke inkluderet

- Personlige udgifter
- Drikkevarer
- Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring (Forsikringer kan købes gennem Felix Rejser. Forhør om priser.)

Udrejse fra:

Kastrup

Rejseleder



Jytte Lund Andersen

Jytte arbejder som sygeplejerske på Skejby Sygehus. Jytte og hendes mand, Preben, var ledere af SØMA i Sisimiut i 3 år fra 2016-2019.

I 2022 afløste de i 3 uger på Hotel Søma i Ilulissat. De har begge Grønland i hjertet!